

# Katinkas kampagne

Tekst og tegninger af Carl Quist Møller



Katinka drømte, at hun var en lykkelig lille sild, som kom svømmende sammen med alle sine venner i den store grønne Østersø. Pludselig blev hele stimen fanget af en fisketrawler, og alle sildene blev puttet på glas som kryddersild. En klokke ringede. Låget blev skruet af glasset.



“Så er der frikvarter!” Alle sildene løb ned i skolegården, men her var pladsen næsten endnu mindre. I skolegården var der bygget nye barakker til parallelklasserne. Sildene forvandlede sig til rotter, som begyndte at æde af hinanden.

Skrigene blandede sig med en skærende ringen, som brød ind i søvnen.

Katinka vågnede og slukkede for vækkeuret. 6.45. Suk! Det var stadig mørkt udenfor.

Hun havde igen haft det klaustrofobiske mareridt om den overbefolkede skole.

Politikerne havde lovet en ny skole inden valget. Men de holdt sgu aldrig deres valgløfter” Feje hundehoveder”, sagde hun højt.

Ved morgenbordet sad Katinka og surmulede. Hendes far fortalte om en kollega, som var død på grund af en tobaksskade. “Det er altså underligt med den tomme plads, han efterlader,” sagde han til Katinkas mor, med havregryn i skægget.

Katinka var en hård negl, som var vant til iskolde morgener. Men da hun den dag måtte tisse i håndvasken, fordi skolens eneste toilet var stoppet, blev det for meget for hende. Hun kom i tanke om farens historie om den livsfarlige tobaksskade! Katinka gned ivrigt sine små fedtede hænder og smilede ondt for sig selv. “Hæ, hæ, hæ.” Den dag planlagde Katinka en kampagne, som skulle rydde ud i antallet af børn på skolen. Bag Katinkas uskyldige udseende gemte der sig nemlig en sand massemorder.

Katinka fik indført tvangsrygning i frikvartererne. Hun tegnede plakater og satte dem op overalt. Og hun holdt klassefester, hvor man kun måtte komme med, hvis man var kåderyger.

Det ser sejt ud åt ryge!



*Vi anbefaler, at man begynder så tidligt som muligt.*

(Folk dør nemlig af det, og så er der mere plads til os andre. Hilsen Katinka. He, he)

# Det ser sejt ud åt ryge!



KATINKA

**Vi anbefaler, at man begynder så tidligt som muligt.**

(Folk dør nemlig af det, og så er der mere folkepension til os andre. He, he. Hilsen Katinka)

# Det ser sejt ud åt ryge!



*Lær at tænke som en ryger  
Vi anbefaler, at man begynder så tidligt som muligt.*

*(Folk dør nemlig af det, og så er der mere plads i skolegården til os andre. He, he. Hilsen Katinka)*

KATINKA.

**Det ser sejt ud at ryge!**



**Vi anbefaler, at man begynder så tidligt som muligt.**

(Folk dør nemlig af det, og så er der mere plads til os andre. He, he. Hilsen Katinka)

! Det ser sejt ud åt ryge! !



KATINKA.

"Når jeg savner Bents våde kys,  
så slikker jeg bare i et askebæger".

Kampagnen var en stor succes. Alle begyndte at ryge. Skolebørn døde som fluer.

Nu var der altid plads i skolebussen, og da antallet af klassekammerater var halveret, var der nu også plads til, at alle kunne åbne bøgerne samtidig i klassesærelset.

Det underer dig måske, hvordan det lykkedes Katinka selv at overleve kampagnen. Katinka skulle jo fremstå som pragt-eksemplar-ryger og udviklede derfor nogle tricks, så folk virkelig troede, at hun var ryger.

Indtil i dag er det kun Katinka og et par af hendes udvalgte veninder, som har haft kendskab til trickene. Men en spion fra Tobaksskaderådet har nu opsnuset dem. Vi bringer dem her i bladet i tilfælde af, at jeres skole en dag skulle blive utsat for en af Katinkas kampagner.

***Gode råd til folk, som er kede af, at de ikke ligner rygere:***



*Stil din fars Opel Kadet i tomgang, og luft kjolen i udstødningen, inden du går til fest.*



Drik grønt slim, inden du går til fest, så du kan hoste det op på  
belejlige tidspunkter. Start eksempelvis et hosteanfald, lige før  
du skal til at kysseude på altanen under fuldmånen.

*Mal dine fingre og tænder  
nikotingle med neglelak,  
inden du går til fest.*



*Hvis du har travlt, kan du også bare  
børste tænder i remulade.*